

Nieuwsbrief Annagilde Hattem, september 2019

Terugblik Gaayschieten

Zaterdag 20 juli hield ons gilde weer het jaarlijkse Gaay- of Koningschieten. Volgens traditie werd dit gildehoogtepunt opgetuigd en uitgevoerd in het weiland van gildebroeder Zwerus aan de voet van de Gaedsberg; de plaats van Hattem's ontstaansgeschiedenis. Een gilde-eenheid van 18 schutters, vooraf gegaan door met elkaar om de slagorde strijdende tamboers, het vaandel en de regerend schutterskoning 2018 Co Karssing met de nieuwe, kleurrijke Gaayvogel - een wondermooie creatie van gildebroeder Gerrit Liefers -, trok vanaf het gilde-onderkomen bij Smash, via het fietspad van het Roseboomspeer, naar het feestterrein. Hier gingen de leden van dit gildedetachement spoorwegs terug naar de Eijerdijk om hun vervoermiddelen op te halen waarna de overige schutters



aansloten en werd er rond de paal opgesteld. De Gaay steeg onder tromgeroffel naar zijn positie op 12,36 meter in de paal. Het eerste schot was voor de regerend schutterskoning en het tweede voor de gildekoning. Beide vol raak. In de eerste schietronde vielen alras de vleugels en de kop en ieder voelde aan dat deze vogel zich, in tegenstelling tot voorgaande jaren, gemakkelijker gewonnen zou geven. Het zou niet laat worden. In een korte, faire strijd viel zo rond 16.15 uur, in het begin van de 2^e schietronde de vogel uit de paal. Het was gildebroeder Bert Cleijns die korte metten maakte met het nog resterende rompdeel van de vogel. De vogel is dood, lang leve de trotse koning Bert! Een luid applaus en felicitaties voor de nieuwe schutterskoning 2019 en een heildronk voor alle schutters. Niemand had er moeite mee dat het al zo snel gedaan was. Sportief liet ex koning Co Karssing zich ontdoen van alle versierselen, maar hij kreeg er dan ook een zilveren draagspeld met koningskroon voor terug. Het werd een mooie samenkomst en zelfs een korte maar felle hagelbui kon de feestvreugde niet bederven. De grote tent kon er tegen. Ook de partners van de schutters stonden hun mannetje op de vlakbaan. Winnares werd hier Ineke Rozendal met als goede tweede Ans Cleijns en derde Truus Koopman. Gildekoning Herman Koopman stond stil bij gildebroeder en zelfs tweemaal oud schutterskoning Rudolf Suermondt die er dit jaar wegens ernstige gezondheidsklachten niet bij kon zijn. Mooi was wel dat gildebroeder Henry van der Kolk er na alle slechte tijdingen rond zijn gezondheid bij kon zijn en zelfs deze zomer naar Canada zou afreizen. Gildebroeder Dolf Moesker heeft goede uitslagen gekregen en genoot nu van vakantie en ook gildebroeder Karel Fros was na een medische ingreep (hart) compleet met scootmobiel weer van de partij. De gildekoning dankte voor de hulp bij de opzet van dit jaarlijkse gildefestijn en in het bijzonder dankte hij met bloemen en gildewijn gastheer en gastvrouw Harry en Henny Zwerus en de hofleverancier van veel spullen, gildebroeder Gerrit de Weerd. De uitbundige bloemversiering, weer verzorgd door gildebroeder Dirk Jan Septer, de vrolijke wijsjes uit Harry's onafscheidelijke accordeon en de heerlijke maaltijd bereid door Ronnie Holboom en zijn kompaan, droegen bij aan een prima sfeer. Zo konden ook de schutters en hun "Anna's" toch weer genoeglijk happen in Hattem en werd het zeker zo gezellig als

op het Tinneplein. Op zondagmiddag rond 12.30 uur was alles weer opgeruimd en op maandagmiddag lag alles weer in Gerrit's loods.

[Uitzending over patriotten in Hattem](#)

Op 26 september op NPO2, om 20.30 uur zal een nazaat van een Hattemse patriot, Harry Tijssen te zien zijn in een special over de (gewone) patriotten naast onze oud gilde-aanvoerder 'capiteijn' Herman Willem Daendels aan het einde van de 18^e eeuw. Zie ook uitgave nr.160 van Heemkunde van deze maand. Ook enkele gildebroeders hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit item. Dat kon ook haast niet anders want heden ten dage bezitten vele gildebroeders nog patriottenbloed, al hebben wij Koning Willem Alexander en waarschijnlijk meer nog zijn charmante gemalin, Koningin Maxima hoog in ons vaandel.

[Definitieve plaats voor ons wapenbord](#)

Het is nu zeker. Binnenkort komt ons schitterende wapenbord definitief te hangen in de hal van ons stadhuis. (Na binnenkomst gelijk rechts). Dat gaan we natuurlijk plechtig doen en schenker Gerrit Liefers zal daar naast onze overprovisor, de eregast zijn. Hij zal ook de onthulling doen. Een delegatie van ons gilde zal daarbij aanwezig zijn. U hoort spoedig meer.



[Nieuwe groepsfoto van ons gilde](#)

Ter gelegenheid van het Koningssschieten werd weer een groepsfoto gemaakt, tezamen met de nieuwe schutterskoning Bert Cleijisen. Nou ja voltallig; er waren er door omstandigheden best wel een aantal niet, dus een foto met alle gildebroeders zal altijd wel een schone wens blijven. Niettemin konden dit keer toch ook onze aspirant leden Reint Groenewoud en Jos van Egmond, keurig in het eerste grijs mee op de foto. Achter Angelin staat tussen Frank Nollen en Reint Groenewoud nog een broeder, maar ja... wie was die geheimzinnige



musketier? Weet u het al? Het moet gildebroeder geweest zijn! Wie heeft er eigenlijk de juiste kleur pantalon aan? Toch eens aan onze Man van Hattem vragen. De bekendmaking van de nieuwe schutterskoning stond vermeld in de Dijkpoorter, het Veluweland en in het Veluws Nieuws. Jinek, Pauw en DWDD hebben geen belangstelling getoond en RTL Late Night was uit de lucht gehaald. Ook de beide Ridders van Gelre hebben zich niet laten horen of zien. Gemiste kansen voor kijkend Nederland.

De gilde website

N.a.v. vragen over de bereikbaarheid van ons gilde via de zoekmachine van Google zijn maatregelen genomen. De link tussen Google en onze site ontbrak, mede doordat maar weinig mensen deze zoekfunctie en/of onze site gebruiken. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer Google dit ook volgt. Trouwens.... kijkt u wel eens op onze site:

www.sintannagildehattem.nl Daar vindt u o.a. ook deze nieuwsbrief en straks steeds meer foto's.

Feest bij het buurgilde van Sint Maarten

In 2020 bestaat het Sint Maartensgilde uit Epe 25 jaar. Dat zullen zij uitgebreid gaan vieren, net zoals wij dat in 2015 hebben gedaan, alleen zijn wij aanmerkelijk ouder. Toen waren zij onze gasten en nu is ons gilde door hen uitgenodigd om op 2^e Pinksterdag (2 juni) de grote gildendag in Epe bij te wonen. We zullen daar vergezeld worden door gilden uit Gronau, Gerwen, Arnhem, Huissen, 's-Heerenberg, Heumen en vendeliers uit Aalten. Het dag-program is veelzeggend en loopt van 11.00 uur tot ca. 17.00 uur. Nadere informatie volgt, maar noteer alvast deze datum in uw agenda.

Vertrek van onze overprovisor

U heeft het vast al meegekregen. Onze overprovisor, burgemeester Jan Willem Wiggers, wordt al aan het einde van deze maand plaatsvervangend burgemeester van de gemeente Hardenberg. Daarmee houdt zijn overprovisorschap van ons gilde op te bestaan, daar deze functie is voorbehouden aan lokale bestuurders. We zullen zijn grote betrokkenheid met ons broederschap gaan missen en we hopen dat we snel een nieuwe overprovisor kunnen verwelkomen. Namens het gilde heb ik hem mogen feliciteren met zijn benoeming en tijdens de gildedis zullen we afscheid van hem (en zijn Harriët) gaan nemen.

Belangrijke data

14 september Open Monumentendag en bezichtiging (Hollandse) bunkers Geldersedijk,
3 oktober gilde-avond Smash 70,
7 november gilde-avond Smash 70,
14 november gildedis
5 december gilde-avond Smash 70.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in december (van alweer de 4^e jaargang).